

Voorjaar en zomer 2024



### Informatie over vormingscursussen en activiteiten van Parochie De Goede Herder

In dit magazine treft u informatie aan over het vormingsprogramma van onze parochie. Aankondigingen van activiteiten en achtergrondverhalen. In ons aanbod willen we kerkelijke thema's en maatschappelijk thema's met elkaar te verbinden. Zo ontstaan er nieuwe inzichten en op die manier vernieuwen we ons kerkelijk geloof. Tegelijkertijd komen daarmee veel maatschappelijke thema's in een nieuw daglicht te staan. Dit onderdeel van het vormingsprogramma is daarmee te onderscheiden van de sacramentencatechese in onze parochie. U bent van harte uitgenodigd om kennis te nemen van alles wat we organiseren, maar natuurlijk vooral ook om mee te doen!

### In dit nummer:

- Blz. 1: Een kantelende wereld
- Blz. 2: Al onze activiteiten op een rijtje
- Blz. 3: Wie is Marc Bollerman
- Blz. 4: Terugblik op de lezing over *AI-theologie*
- Blz. 4: Cartoon
- Blz. 4: Colofon

### Een kantelende wereld

Er zijn steeds meer ontwikkelingen waar we ons niet goed tegen opgewassen voelen. Denk aan de klimaatproblematiek. Maar ook aan kunstmatige intelligentie en de kloof tussen arm en rijk. In wat voor wereld leven we? Hoe moet je daarin nog overeind blijven? Dit werkjaar 2023-2024 proberen we op het spoor te komen van antwoorden op deze vragen.

Misschien herkent u die zorgen ook wel. Met alle moderne technologie roepen we misschien wel gebeurtenissen op ons af die niet meer te beheersen zijn. Openen we in onze tijd niet een *Doos van Pandora*?

Of is het juist belangrijk om hoop te blijven houden en vertrouwen op een goede toekomst. In deze aflevering van het vormingsmagazine leest u over activiteiten waarbij die vragen aan de orde komen.

Veel leesplezier!

## Al onze activiteiten op een rij:

**Donderdag 7 maart, 18.30 uur**  
*Vredeszingen* - Heuvelplein

**Zaterdag 9 maart, 18.00 uur**  
*Taizévespers* – Petrus en Pauluskerk

**Maandag 11 maart, 19.30 uur:**

Filmavond *De eeuw van mijn opa*

**Donderdag 21 maart, 19.30 uur:**  
Lezing Marc Bollerman over *Katholiek Sociaal Denken*

**Donderdag 25 mei, 19.30 uur**  
*Taizé-evenement* – Petrus en Pauluskerk

Zing samen met anderen vredesliederen in deze tijd van onrust en onverdraagzaamheid bij het **Vredeszingen** op het Heuvelplein op donderdag 7 maart. Duur: ong. 30 min.

We zingen bekende liedjes!

### Lezing Katholiek Sociaal Denken

*Marc Bollerman*

Als Nederlanders staan wij bekend om de gulle giften die loskomen als er inzamelingsacties worden gehouden bij rampen. De behoefte om dan iets bij te dragen is dan bijzonder groot. Zonder er zelf erg in te hebben speelt dan de christelijke achtergrond van onze cultuur een grote rol. Bij de lezing op **donderdag 21 maart** wil Marc Bollerman hierbij nu eens bewust stil staan.

Hij neemt ons mee in de wereld van het Katholiek Sociaal Denken. Hij laat ons zien hoe dit rijke gedachtegoed direct toepasbaar is in het leven van alledag. Het Katholiek Sociaal Denken wordt dan ook niet voor niets de verborgen schat van de Kerk genoemd.

Na een inleiding worden we uitgenodigd om met elkaar een boeiend spel te spelen, waarin we zelf kunnen ontdekken hoe het Katholiek Sociaal Denken in ons leven een plek krijgt of kan krijgen.

Datum en tijdstip: Donderdag 21 maart 19.30 uur in de Pauluszaal van de Petrus en Pauluskerk aan de Vierwindenlaan 11 in Tilburg.



De spirituele **muziek van Taizé** staat bekend om de sfeer van verbondenheid die ontstaat als je deze liederen samen aan het zingen bent. Zing mee op zaterdag 9 maart om 18.00 uur en op donderdag 25 mei 19.30 in de Petrus en Pauluskerk aan de Vierwindenlaan 11

### Filmavond *De eeuw van mijn opa*

*De eeuw van mijn opa* is een interactieve film waarin wij als kijkers zelf de afloop kunnen beïnvloeden. Een jonge man interviewt in het 2300 zijn opa om erachter te komen hoe het is gekomen dat de wereld in de problemen is geraakt. Al kijkend moeten we keuzes maken omtrent onze omgang met vrijheid en omtrent klimaatverandering.

Kunnen we door ons gedrag een crisis afwenden? De film zet ons aan het denken over de wereld die we achterlaten voor onze kinderen en kleinkinderen.

U kunt meekijken op maandag 11 maart 19.30 uur in de Pauluszaal aan De Vierwindenlaan 11



# Wie is Marc Bollerman?

## Marc Bollerman en de sociale leer van de kerk

*Met ingang van 1 oktober 2022 is Marc Bollerman op voordracht van de Nederlandse Bisschoppenconferentie directeur en bestuurder van Stichting Bisschoppelijke Vastenactie. Hij is theoloog en heeft ruime ervaring binnen de katholieke kerk en met het katholiek sociaal denken. Tegelijkertijd brengt hij de nodige bestuurlijke ervaring met zich mee. Sinds 2015 was hij directeur van Stichting Mara, die uitgaat van het gedachtegoed van het katholiek sociaal denken en zich inzet voor kwetsbare mensen in Rotterdam en Den Haag.*



*Marc Bollerman*

Marc Bollerman loopt warm voor werk waarin de waardigheid van mensen en vooral het “goede samenleven” voorop staan: “Ik kan slecht tegen onrecht en als we iets kunnen betekenen voor mensen die in hun waardigheid bedreigd worden, dan zal ik dat niet nalaten.”

### **Werk Vastenactie**

Voor zijn werk in het kader van de bisschoppelijke vastenactie is de sociale leer een leidraad. “Het katholiek sociaal denken is voor mij altijd het uitgangspunt in mijn werk. En in mijn ogen past Vastenactie als organisatie daar heel goed bij. Vastenactie komt ook in beweging voor mensen die in hun waardigheid worden bedreigd, maar dan verspreid over de hele wereld.”

### **Katholiek sociaal denken als verborgen schat**

Daar ziet hij ook de uitdaging, een bijzondere betekenis van de kerk in onze tijd: “Het Katholiek Sociaal Denken wordt dan ook niet voor niets de verborgen schat van de Kerk genoemd. In een tijd waarin de zorg voor je directe omgeving vaak al spannend genoeg is, wil ik laten zien dat er ook nog mensen zijn die het waard zijn om te steunen op plekken waar het leven nog moeilijker is dan hier. Ik ben voortdurend op zoek naar innovatieve manieren om mensen in Nederland zich daarvan bewust te laten zijn.”

### **“De waardigheid van mensen is kernpunt van de sociale leer”**

Vanuit zijn werkzaamheden probeert hij dit gedachtegoed op een eigentijdse manier vormgeven en onder de aandacht brengen van mensen in Nederland. Zo blijven we ook in de toekomst relevant en kunnen we samen met vrijwilligers en donateurs mensen ‘verder weg’ blijven ondersteunen een waardig leven te leiden.

En wat voor hem belangrijk is: de sociale leer is géén vorm van abstract denken. Het is vooral een doen: in hele concrete alledaagse situaties krijgt dit gestalte. Door te kijken naar degene die op een of andere wijze verdrukking zijn geraakt, hen te zien, en hen aandacht te geven. Juist daardoor verandert er iets. In dit soort concrete acties (zoals de vastenactie) krijgt de kerk een gezicht.

## Lezing Jack Esselink

Terugblik

Wist u dat er een speciale theologische discipline bestaat die zich bezighoudt met de opkomst van kunstmatige intelligentie? Die discipline heet AI-theologie. De letters A. I. verwijzen naar kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence). Op dinsdag 28 november jongstleden hebben we een lezing kunnen meemaken over deze bijzondere vorm van theologie beoefening. Jack Esselink heeft ons meegenomen in de uitdagingen die de wereld heeft door de opkomst van kunstmatige intelligentie.

### Beangstigend fenomeen

Kunstmatige Intelligentie kan de wereld radicaal veranderen. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met ons leven als computers ons wereldbeeld gaan bepalen en voorschrijven? Nu reeds zijn er *deep-fake* (met computers gemaakte) video's waarin wereldleiders uitspraken doen of handelingen verrichten die ze in werkelijkheid nooit hebben gedaan. Die video's zijn niet van echt te onderscheiden.

### Hoop en houvast

In de lezing van Jack Esselink onder de naam *God en de Chatbot* werd duidelijk dat kunstmatige intelligentie grote kansen kan bieden maar ook bedreigingen. Technologie kan niet de enige factor zijn in een mensenleven. Uiteindelijk zal de beslissende factor zijn of mensen beschikken over een moreel kompas dat verhindert dat mensen en groepen elkaar gaan uitsluiten. Theologie kan bij uitstek een kompas bieden, iets dat mensen met elkaar verbindt. We hebben het meer dan ooit nodig; het kan voor ons uitgroeien tot een baken van hoop en houvast.



### Colofon

De Zeskrant is het vormingsmagazine van parochie De Goede Herder en verschijnt twee maal per jaar.

In dit magazine wordt informatie gegeven over de lezingen, cursussen, filmavonden en activiteiten die niet alleen interessant zijn voor kerkgangers, maar voor een bredere kring.

De Zeskrant is te bereiken via mailadres [zeskrant@gmail.com](mailto:zeskrant@gmail.com)